

Joehoe!

Zondag 24 juli



DAG VAN DE HIKE

Normaal alleen de hike maar voor vandaag stond ook nog de grotten van han + het wildpark op het programma



KOUDE OCHTEND

Ondanks dat het zonnetje in de middag volop schijnt en de temperaturen zeker boven de 30 graden zijn is het in de ochtend erg koud

KOFFIEEEE

Oepsie koffiefilters vergeten (zitten in de kist van NL), oplossing: een theedoek, werkt prima☺





WILDPARK

Samen opgepropt in een treintje is best plakkerig en warm, maar dat mocht de pret niet drukken



HIKE

En toen was het dan toch echt tijd voor de hike,



BEDELEN

Zoals jullie kunnen zien had iedereen ontzettend veel honger en werd er zelfs gebedeld. Morgen gaan de naar the herou en kanoën.



GROTTEN VAN HAN

Degene die de rondleiding gaf zal ons niet snel vergeten.



INFORMATIE OPNEMEN BLIJFT LASTIG

Van tieten (lees stalactieten) tot warme vleermuisplasjes, Oehhhh Wooowwww en ahhhh momentjes, je leest het al, dolle pret

